

dag v/d
Zorg

BEZOEK ONZE OPENDEURDAG

17 ZONDAG
maart
2019

Onze producten zijn niet 'zomaar' producten...

't Twijgje biedt dagbesteding aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Dagelijks nemen ze deel aan één van onze ateliers waar verschillende producten gemaakt worden.

Achter elk product verschuilt een verhaal. Graag delen we één van deze verhalen met jullie...

Vele keren in mijn leven ben ik depressief geweest door veel leed en verdriet, vooral het heengaan van mijn 2 kinderen. Ik ben meerdere keren opgenomen geweest in de psychiatrie. Bij m'n laatste opname werd ik doorverwezen naar 't Twijgje. In het begin was dat wel even wennen, maar ik heb daar vlug m'n draai gevonden. Ik zit daar in het naai-atelier, dat doe ik heel graag en kan daar m'n zinnen verzetten en genieten van de dingen die ik maak zoals bv. gehaakte shoppers, cactussen, enz. Met andere mensen daar wordt er ook gepraat over hun problemen, daardoor voel ik me niet alleen met m'n problemen. Het helpt me ook niet te veel na te denken over m'n verdriet. Voor mij is 't Twijgje een plezante plaats om te zijn, gewoon top!

Dag van de zorg: opendeurdag 't Twijgje

Kom op dag van de zorg een kijkje nemen in onze verschillende ateliers en ontdek hoe onze producten gemaakt worden. In onze ontmoetingsruimte 'De Zoete Inval' kan u een drankje nuttigen. Je bent welkom op onze opendeurdag van 10u tot 17u.

Hopelijk tot dan!



Steenweg op Gierle 65
2300 Turnhout
www.twijgje.be